

Verksamhetsberättelse för Föreningen V-Dala vänner 2015-2017



Styrelsen för Föreningen Västmanlands-Dala nations vänner avger härmed verksamhetsberättelse för 2015-2017.

Nya stadgar

Föreningsstämman 2015 klubbade igenom en omfattande stadgeändring, som tydligare knyter föreningen till nationen. Nationen införde i samband med detta ett nytt medlemskap - äldre landsman. Det nya medlemskapet är tänkt att vara till för före detta medlemmar av nationen som vill återknyta kontakten, samt för medlemmar som avslutat sina studier men vill fortsätta vara med i nationen. Föreningen V-Dala vänner ska samarbeta med V-Dala för att ordna verksamhet och knyta kontakter med nationens äldre landsmän.

I samband med stadgeändringen avskaffades föreningens medlemsavgift. Kostnader för föreningens verksamhet täcks istället av medel från nationen.

Styrelsens sammansättning och arbete

Vid föreningsstämman 1 maj 2015 valde föreningen ny styrelse med Susanna Johnston som ordförande. Till övriga ledamöter valdes:

Teresa Algård, Sara Arons, Jeanette Backman, Gabriel Cleverdahl, Åsa Moraeus Elfwendahl, Moa Eriksson, Ida Hammarstedt, Rikard Johansson, Elisabet Kroon, Kee Lundqvist och Cecilia Tiscornia. På det efterföljande konstituerande mötet utsåg styrelsen Moa Eriksson till vice ordförande, Teresa Algård till skattmästare och Rikard Johansson till sekreterare. Rikard avsåg sig uppdraget under 2016 varefter styrelsen till varje möte utsett mötessekreterare.

Styrelsen har under perioden 1 maj 2015 - 30 april 2017 haft 12 protokollförda möten. Utöver detta har styrelsen träffats ett antal gånger för att göra medlemsutskick, eller bara ha trevligt tillsammans! Exempelvis hölls avslutningsmiddag på V-Dalas sommarrestaurang Taket i juni både sommaren 2015 och 2016.

Medlemsutskick

Föreningen gjorde höstutskick 2015 och 2016 och vårutskick 2016 och 2017. Information om föreningens aktiviteter och nyheter om nationen skickades till medlemmar och övriga i föreningens kontaktregister, via e-post eller brev.

Kommunikationsarbete

V-Dala vänners Facebooksida har tidigare legat lite på is, vilket ändrats under den här mandatperioden. Inför efter work-kvällar har event skapats för att nå ut till de äldre landsmän

som kanske ännu inte har skrivit upp sig på kontaktlistan. Information om andra event (såsom picnien och talarkvällar) har spridits på samma sätt. I maj 2015 hade 75 personer gillat föreningens Facebooksida, i skrivande stund har sidan 187 gillningar. Även nationens tidning Landskapsposten har använts för att informera om föreningen och dess verksamhet.

Verksamhet för medlemmar

Söndagsmiddagar

15 november 2015 ordnades söndagsmiddag med 34 gäster. Kvällen inleddes med ett föredrag av nationens hedersledamot Birgit Carlstén, som berättade om sitt arbete med Himlaspelet och mycket annat. Under middagen installerades Olof Andrén som hedersledamot av nationen.

20 mars 2016 bjöd föreningen in igen, denna gång med 17 gäster. Innan middagen underhöll medlemmen Jörgen Bohlin med bilder och anekdoter från en lång nationskarriär.

9 april 2017 ordnade föreningen söndagsmiddag med 21 anmälda gäster. Efter middagen anslöt gästerna till det sällskap som samlats för att lyssna på inspektör Peter Wallensteens samtal med nationens hedersledamot Barbro Bursell. Samtalet rörde sig om allt från krigsbyten till uppstoppade hästar, då Barbro berättade om sin karriär som chef för bland annat Nordiska museet och Skokloster slott.

After work i puben

Vid sammanlagt 10 tillfällen (sista fredagen innan löning varje månad under terminerna) ordnades after work i nationspuben. Varje after work besöktes av ca 8-10 personer. Föreningen bjöd på snacks och trevligt sällskap.

After Work i Stockholm

Initiativet till denna verksamhet kom från medlemshåll och planering och genomförande har skötts av Marit Mitteregger. After work har ordnats en gång per termin, sammanlagt tre gånger. Vid första tillfället besöktes restaurang Kvarnen på Södermalm, vid övriga tillfällen intogs Churchill Arms i Vasastan. Antalet gäster har varierat mellan 6 och 17. Responsen från gamla v-dalingar i Stockholm har varit mycket positiv och styrelsen vill rikta ett stort tack till Marit som ordnat detta!

Besök från utlandet

I oktober 2015 fick föreningen besök från vänföreningen Karjalainen Osakuntas seniorer från Finland. Ordförande mötte upp på Scandic hotell och guidade runt en grupp glada finländare på Uppsalas sevärdheter. Dagen avrundades med en trevlig middag på V-Dala, där styrelsen fick motta gåvor som tack för besöket.

Barnvagnspicnic

Nationaldagen har länge saknat en traditionell nationsaktivitet, men 2016 hände det: en picnic i Vasaparken för nationens barnfamiljer. Fikat gick som smör i solsken och barnen gladdes på gräsmattor och rutschkanor.